

**Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten  
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)**  
Secr.: Joke Brederveld  
Sleedoorn 43,7822 AN Emmen  
tel. 0591 222 159  
e-mail [lwgdsecretariaat@gmail.com](mailto:lwgdsecretariaat@gmail.com)  
website [www.kerkcontacteneuropa.nl](http://www.kerkcontacteneuropa.nl)

## **RONDZENDBRIEF Mei 2021**

In deze dagen van gedenken en herdenken, tevens de tijd tussen Pasen en Pinksteren, of zoals een predikant zei: de tijd tussen bevrijding en vrijheid, verschijnt de nieuwe rondzendbrief. Met hierin aandacht voor internationale bijeenkomsten.

Het Europasymposium vindt -digitaal- plaats van 7 – 9 mei. ( 9 mei kunt u nog 'live' meebeleven). Maar alle activiteiten blijven nog vier weken te beluisteren en bekijken.

De 3. Oekumenischer Kirchentag van 12 – 16 mei is ook geheel digitaal bij te wonen.

In de bijlage van de Europäische Bibeldialoge beschrijft Matthijs Glastra een – alweer digitale – bijeenkomst, de 125<sup>e</sup> (!) met als thema : “RESPEKTIER MICH! Respekt lernen und leben”. En natuurlijk kijkt Matthijs ook naar de toekomst van de EBD.

In een vrolijke lay-out heeft Juliane Mossel van der Mossel interessante feiten, feitjes en gebeurtenissen binnen de Evangelische Kirche in Duitsland verzameld.

---

**schaut hin**  
Mk 6,38



**3. Ökumenischer Kirchentag**  
Frankfurt am Main, 12.-16. Mai 2021

### **3. Ökumenischer Kirchentag Frankfurt 13 – 16 mei 2021: digitaal**

De 3<sup>e</sup> Oecumenische Kirchentag gaat door! Het thema is “Schaut hin!”, naar Marcus 6:38.

U kunt zich weliswaar niet meer aanmelden om mee te praten, maar wèl kunt u veel programmaonderdelen via computer of tablet volgen.

Het programmaoverzicht en andere informatie vindt u onder <https://www.oekt.de>

---

### **Ook de Europadag 2021 van 7 – 9 mei vindt digitaal plaats.**

Vrijdagavond 7 mei en zondagmiddag 9 mei staan in het teken van Europa.

Op 7 mei 2021 om 19:00 uur begint een vesper, om 20:00 uur het

Europa Symposium: Het Verhaal van Europa

9 mei is er de Online Europadialoog: De Ziel van Europa

Het programma voor beide dagen vindt u op de website: <https://www.europadagutrecht.nl/>

Om (via Zoom) deel te kunnen nemen kunt u zich aan te melden via links op deze pagina.

Het symposium blijft ten minste vier weken online staan om terug te luisteren.



---

### **Online-cursussen van de Vrije Academie**

In juni verzorgt Anja Fricke, o.a. docente aan de Vrije Academie verschillende kortlopende online-cursussen over de DDR. Er is een driedelige serie over kunst, literatuur & film, één over het officiële en persoonlijke verhaal van de DDR en één over spionagegeschiedenis van de 20<sup>e</sup> eeuw.

Anja Fricke (1978) is DDR-Specialist en verbonden aan het DDR-museum. Zij is geboren in de voormalige DDR. En sinds 2003 woont zij in Nederland. Anja verspreidt graag haar kennis over geschiedenis en cultuur van de DDR.

Zie voor verdere informatie: <https://www.vrijeacademie.nl/ons-aanbod/>  
U kunt filteren op docenten: Fricke.

---

In de lezing van Anja Fricke over literatuur wijst zij op een **serie gesprekken die Günter Gaus voor de televisie had met vooraanstaande personen uit Oost- en West-Duitsland** tussen 1963 en 2004 (!!). Zelf zag ik het gesprek dat hij had met de schrijfster Christa Wolf. Zij is, tot verbijstering van velen, een poosje Inoffizieller Mitarbeiter geweest. De respectvolle manier waarop beiden met elkaar praten over deze zeer pijnlijke fase in Wolfs leven levert ook nu nog een zeer spannend gesprek op.

Juliane van der Mossel vond hierover een artikel van Hannes Hintermeier in de Frankfurter Allgemeine:

#### **„Ehret den Gaus!“**

“Wie gut Fernsehen sein kann, sieht man sich am besten auf YouTube an. Dort finden sich dreißig Mitschnitte der Reihe „Zur Person“, die Günter Gaus zwischen 1963 und 2004 unter diesem oder einem ähnlichen Titel für sechs verschiedene Fernsehanstalten als Interviewer geführt hat. Es sind vorbildhafte Gespräche, deren Tiefe, Ernsthaftigkeit und Höflichkeit an ein versunkenes Land erinnern. Sie zeigen, dass ein klug geführtes Zwiegespräch in einer Dreiviertelstunde jede Menge Welterkenntnis und Einsicht zu produzieren vermag.

Er hatte sie alle: Adenauer, Brandt, Dutschke, Strauß, Kohl, Gründgens, Grass, Augstein, Sölle, Heinemann. Zweihundertfünfundvierzig Gespräche ins Gesamt.

Schon vor der Wiedervereinigung entwickelt das SPD-Mitglied Gaus ein tieferes Verständnis für Ostdeutschland und wechselt in die Politik. Von 1974 bis 1981 ist er Ständiger Vertreter des Bundesrepublik in der DDR. Zu seinen ostdeutschen Gesprächspartnern zählen Hans Modrow, Angela Merkel, Lothar de Maizière, Regine Hildebrandt, Gregor Gysi, Barbara Thalheim, Wolfgang Hilbig, Joachim Gauck. Das beste und aufregendste Gespräch – Gaus sah das selbst auch so – ist jenes von 1964 mit Hannah Arendt, die erste Frau, die er interviewt. Es macht süchtig, sich von diesem stets bestens präparierten, niemals fraternisierenden Journalisten durch die Denkwelten beider deutscher Staaten führen zu lassen. “

Zelf zegt Juliane hierover: Bij ons waren vroeger deze gesprekken op tv een “heilig moment”.

Dertig gesprekken die Günter Gaus voerde zijn te zien op YouTube: [www.youtube.com](http://www.youtube.com), zoeken op ‘gesprache mit Gaus’.

---

### **Tot slot een herhaald verzoek:**

de LWG NL-D stelt het erg op prijs als u publicaties over uw contacten met uw partnergemeente of gewoon een link naar wat er bij u en in Duitsland in deze coronatijd allemaal gebeurt. Hoe men elkaar vasthoudt, nu dat vaak in het kerkgebouw niet kan. Bezoeken over en weer moeten ook nu weer uitgesteld worden. Welke alternatieven bedenkt u – of zijn er inmiddels bedacht? verschillende werkgroepen hebben al eerder hun ervaringen toegestuurd.

U vindt ze op de website. Wellicht putten anderen hier inspiratie uit:

<http://www.kerkcontacteneuropa.nl/Duitsland/verslagen.html>

---

*We zien jullie graag op de Ontmoetingsdag op 2 oktober in Harmelen!!!*

*Bert, Joke, Juliane, Leny*

---

### ***Tussen Pasen en Pinksteren, tussen bevrijding en vrijheid***

1. Als alle mensen vogels dromen  
Met witte veren van satijn  
Of volgeladen appelbomen  
Zal er dan al vrede zijn?

2. Als alle mensen zich vermaken  
Met bloementuinen en jasmijn  
En als ze vol zijn van vertrouwen  
Zal er dan al vrede zijn?

4. Als alle mensen God begroeten  
En samen delen brood en wijn  
Als alle mensen Jezus roepen  
Zal er dan al vrede zijn?



Tekst: Jan Jetse Bol (Liedboek, lied 1013)